

Billy's schoollunch-dagboek



Commentaar van Kinderen op de Maaltijden

Billy is negen jaar oud en volgt les aan een basisschool in Schotland sedert hij daar twee jaar geleden aankwam uit Thailand. Gedurende een week in november hield hij zijn dagboek bij. Hij is lid van de 'leerlingenraad' van de school, die naar zijn zeggen redelijk veel praat over de schoolmaaltijden. Zo kwam de behoefte aan een grotere kantine ter sprake – soms vinden leerlingen geen zitplaats – en nu wordt een grotere refter gebouwd. Momenteel bespreekt de leerlingenraad hoe leerlingen uit de tweede groep eters dezelfde keuze kunnen maken als die uit de eerste groep.



Maandag

Vandaag heb ik pizza gegeten met lookbrood en sinaasappelpudding. Er waren ook worstjes en aardappelpuree, en voor de vegetariërs en diegenen die geen vlees eten, was er vis, salade, broccoli en vegetarische spaghetti. Ik heb pizza en lookbrood gekozen omdat ik ervan houd; en anderen houden er ook van. De pudding heb ik genomen omdat er geen andere was. Pudding heb ik het liefst omdat het zo lekker smaakt en zoet is. Vandaag was er geen vers fruit. Ik was klaar op 10 of 15 minuten en heb alles opgegeten.

Dinsdag

Vandaag at ik macaroni en kaas met een stuk biscuit. Er waren ook boterhammen met salami, plakjes ei, gerookte worstjes en seizoensfruit – gemengde fruit-sla. Ik heb macaroni en kaas gekozen omdat ik al een tijdje geen kaas meer had gegeten en de biscuit nam ik omdat het ook al een tijd geleden was. Het was vandaag goed en lekker. Ik denk dat de gerookte worstjes het beste waren, maar ik heb toch gekozen voor de macaroni en kaas. Achteraf vond ik het toch spijtig dat ik de gerookte worstjes niet had genomen. Vandaag at ik gedurende 10 minuten, zoals elke dag.

Woensdag

Vandaag at ik een boterham met salade, zoete maïs en broccoli. Er waren ook andere gerechten zoals gebakken aardappel met kaas, een boterham met corned beef, en soep met balletjes. Ik koos voor een boterham met salade, zoete maïs en broccoli omdat het het enige lekkere was dat geserveerd werd. Er zijn maar een paar lekkere dingen en een hoop slechte. Ik vind de boterham het beste omdat die echt lekker is en goed voor je. Ik was klaar met eten na een minuut of tien.

Donderdag

Vandaag heb ik kip met curry en boontjes gegeten, en een plak cake. Er waren ook stukjes kip, brood, hamburgers, gebakken vis met frietjes en uienringen. Ik koos kip met curry omdat het een beetje lijkt op Thais eten, en bonen omdat die werden geserveerd met de kip met curry. Sommige gerechten zagen er lekker uit, maar niet allemaal. Ik denk dat de kip met curry het beste was. Ik at even lang als gisteren: tien minuten.

Vrijdag

Vandaag was er maar een halve dag les dus at ik thuis, maar we krijgen van school wel een lunchpakket mee dat ze een 'snack pack' noemen. Dus kreeg ik een sandwich met plakjes ei en een klein potje jam, een koekje, een appel en een chocoladeshake. Er waren ook sandwiches met salami, ham en bacon met salade. Ik koos voor het ei omdat ik daar zin in had. Ik geloof dat alle lunchpakketten lekker waren.

Billy's oordeel over de weekmaaltijden

Mijn beste maaltijd van deze week was de kip met curry. Ik zou graag meer pikant eten krijgen. En meer vers fruit: ananas en bananen. Ik vind de lunchdames leuk (er zijn geen mannen bij). Ik zie uit naar de nieuwe refter. Maar de schoolrefter is te klein en sommige kinderen moeten wachten om een plaats te vinden.